

18
Løverdager



29.
den 1. August

Avis for Roskilde By og Omegn.

Samlet og udgivet ved J. H. L. Gjemsøe i Roskilde.
Trykt hos Cane. Udsøksor P. S. Martin i Kjøbenhavn.

Det vil maaffee af enkelte findes urigtigt at jeg første Gang sender to Blade, af hvilke det ene er dateret 1ste og det andet 8de August, og det saameget mere som vi allerede er midt i Maaneden, men Grunden dertil er denne, at en stor Deel Subscriberere med Vished havde ventet Bladet fra først i Maaneden og i den Anledning har mindet mig; og da nu de Omstændigheder der vare indtrufne og som forhalede Bladets Udgivelse ere bestredne, saa er jeg saa fri at sende dem to Nummere, ligesom næste Gang, og forventer Tilgivelse i den Anledning, ligesom jeg lover at saadant ikke oftere skal indtræffe, undtagen ligesaa gyldige Grunde.

Med den første August har jeg altsaa herved den Ære, at bringe dette Ugeblad; og dersom vor uds-

delige Astronom Tycho Brahes Mening, med Hensyn til det Høib eller Uheib, der skal følge Foretagender, begynde paa een eller anden, meer eller mindre lykkelig Dag, maae tages i Betragtning, saa maae sikkerlig et Høib uden Maade følge dette mit Foretagende, som er begyndt paa en Dag som denne, der for i Aar er, og stedse vil blive at kalde tilbage i hver danst Mandts Grindring, som een af de dyrebare Dage i Aaret.

Dysaa her i Byen blev denne Fødsdag, paa hvilken Vor Frederiks elskte Datter, Danmarks Kronprindsesse, blev formælet med en Sønnestør af Frederik den Femte, forherliget, om just ej ved Klokkeringen eller Kimen, saa dog ved en almindelig Illumination, der rigtig nok, paa Grund af det uophørlige Regnvejr denne Dag, indtil Aften, ikke blev taget i Die-

syn af saamange som ved sidste Folkfest, eller maaske den største Deel Familier i egne Cirkler, søgte at lægge Deres Hjærtens Glæde for Dagen ved i stille Andagt, at nedbede Betsignelse og Lykke for det nys formælede høje Brudepar.

I Særdeleshed var Raadhuset meget smukt oplyst; og behængt med Festons af grønne Grene; her var ogsaa anbragt over Indgangen ligesom Torvet et smagfuldt Transparent, hvorpaa foruden et for Festen og Dagen passende Symbol, var anbragt følgende Linier:

„Klar lyser Brudefakten hist i Kongens Gaard
 „For ægte Slud af Didenborgske Stamme!
 „Men her hvor gamle Nhoas Sølverkilde staaer
 „I danske Hjærter, luer Troffabs Flamme.

Ligeledes var hos Byens almeenagtede og elskede Borgemeister, Byfoged ic. Hr. Justitsraad Müller, (der nu igjen til alles Glæde er restitueret af en haard og langvarig Sygdom) anbragt et ret vakker Transparent med Navnetrækker

CF.

Og desuden fandtes hos Belærverdige Hr. Pastor Gad anbragt et meget smukt Transparent, hvorpaa saaes som særdeles passende et Hvede-Neg med nedhængende fulde År — og herunder:

Com gulden Høst er meer, end lysgrønne Aar,
 Saa Mandoms Varme, Ungdoms Lue overgaar.



Offentlig Erkjønnelse.

Som noget, der for hver den, som i den frie Luft, elsker at tage Naturen i Betragtning, kan anbefales til at besøge, er Graabrødre-Kirkegaard i Roskilde, der, maaske uden at hæves for høit, i enhver Henseende, kan sættes ved Siden af Kjøbenhavns Assistentens Kirkegaard — naar man undtager den største Deel af kostbare Monumenter og Gravskrifter ic. som findes paa denne. Man finder paa Graabrødre Kirkegaard et særdeles smukt Anlæg med Blomster, Planter og Træværter, efter deres Natur passende for det Sted de pryde. Ogsaa findes endeel Gravskrifter og vakke Gravminder.

For den der gjerne dvæler en Times Tid i Nærheden af hjære Hedenfarnes Levninger, er i Virkeligheden alt det gjort, man kan vente sig eller vove at forlange, naar blot Anbringelsen af nogle Bænke paa passende Steder kunde iværksettes, for at den gamle Vandrer, der snart venter at lægge sine Been til Hvile, og saaledes ønskede siddende at tage sit nære Endeligt i Overveelse, kunde see sit Døske opfyldt; ligesom ogsaa den yngre, der saa gjerne ønskede at skjule den Taare, der for en henlumret Fader, Moder, Søster, Broder, Trolovet eller elsket Ven, lister sig frem i hans eller hendes Die, ville, naar det ei var nødvendigt paa et enkelt Sted at sætte sig, lettere kunde finde Udspreddelse.

For den der ønsker at gjøre en længere Tour, er det værd at besøge St. Jørgensbjergs Kirkegaard, der rigtignok i Betragtning af at det er en Landsbykirkegaard her staae høit blandt disse; thi en udmærket Orden og Keenlighed som her i enhver Henseende finder Sted g., sandelig den Mand der drager

Omforng for dette en besynderlig stor Vre; og det saameget mere, som man mod alt hvad man turde vente i vore nu saa oplyste Tider finder saa mange, og det endog af de store Kirkegaard, begroede med afsteens Ukrud, og i flere Henseender væmmelige behandlede.

Dysaa paa denne sidstnævnte Kirkegaard mangler Eede for den vandrende der vilde hvile, og da saavidt videt begge her omhandlede for de Døde bestemte Hvilepladse staaer under een og samme værdige Mandes Inspection og Bestyrelse, saa vover man med Hensyn til St. Jørgenbjergs Kirkegaard at fremsætte lignende Ansøg om Vænge; og ventet, om ei gyldige Grunde maatte forbyde det, Ansøket opfyldt.



Lille Fiolstrædes Graad og Bøn.

I mange Aar har jeg med Taalmodighed ventet paa at blive repareret, men selv har min Venten været forgæves, snart kan jeg ej udholde min Glendighed, og vil nu søge min Trost i min Graad, hvortil jeg er mig bevæget, ved at betragte min Naboesøster som i høj Grad vordr forbedret; og hvad der gjør mig Plagen størst og næsten uudholdelig er dette, at ofte horer jeg de mig passerende Personer at kalde mig for Beendbrækkerstræde og lignende Tituler, og maa til saadan deres Ubladelse med saameget mere Grund tie, som jeg indseer at de Passerende med Tøje ere reede og skændte, thi daglig snuble en eller flere.

Naar blot ikke en eller anden Person maaskee uden at mene det saa ondt, skulde finde paa at kalde mig Halsbrækkstræde, thi da udholder jeg bestemt

ikke længere, og vil saa sætte mine sidste Kræfter til Priis paa at gjøre mig Umage for at hæve min Dverflade til Straaplant med de tilgrændsende Diger eller Gjerder, for at mit virkelig forhen i saa mange Aar med Vre baarne Navn, ganske kan vorde udslettet af Strædernes Navneliste.

See derfor i Naade til mig i Tide, dersom man vil redde mig!



Foruden mange i Roskilde paa de senere Aaringer flere nye Indretninger er især at mærke et af E. L. Rothschilts anlagt hvidt Malt's Gjærorie og hvidt Malt's Bryggeri, og ønskeligt var det, at dette Værk maatte kunde bringes til saadan Fuldkommenhed, at det kunde blive unødvendigt for Byens Gjæstgivere og andre, at forsyne sig med hvidt Malt fra Kjøbenhavn. Med Hensyn til Malt's Styrke eller Kraft og Klarhed, da vil næppe Kjøbenhavns hvidt Malt overgaae det fra Rothschilts Bryggerie, kun synes Couleuren ikke ganske at vilde stemme, og er det desuden ikke den ene Gang som den anden; dog vil man med Tøje kunde haabe, besynderlig naar man kjender, hvad Hr. Entrepeneuren har havt for Vanskeligheder, at bestride, forinden Værket bragtes til, hvad det nu er, at det rothschildske hvidt Malt's Bryggerie eengang i det hele vil bringes til Fuldkommenhed.

Blandt de endnu tilbageværende Mængder, som synes at kunde tælles blandt de letteste, at rette, er denne: At Kjølden er sjælden godt forsynet med Malt af alle de tre Sorter han fører; thi enten have ikke den ene, eller anden, eller tredje Sort Malt, eller endring er at faae, naar man vil have en Fjerding og omvendt, eller undertiden saa gar slet intet af nogen af Sorterne.

Denne Mangel kunde sikkert lettest berøvet rettet, at alle tre Difterier fæbedes paa Tønder og store Foustager (med Undtagelse af Familiens egne eller Entreprenørens Træer, paa hvilke der udtrykkelig var bestilt fadet *M* af en eller anden bestemt Sort) og naar da saadanne Tønder og Foustager nevoares i Kjølden og senere naar af Folk forlangtes *M*, astappedes paa ved Haanden værende rene Faldede og faldte Træer, saa var man altid i Stand til at kunde erholde et Træ *M* af den Størrelse og den Sort man ønskede, og Kjøberne vandt naturligtvis herved det, at de erhølt klart *M*, som efter nogle faa Dagers Stilleliggen kunde astappes, da derimod, naar *M*et astappes paa Glasfer, af et Træ hvorpaa det er fadet, Træet da nødvendig først maae ligge stille een, ja vel endog flere Dage, førend det er klart og tjenligt til Aftapning, alt efter som det er befordret kort eller lang Vej.

Det Tab Hr. Rothschildt muligen ved denne Diftapning kunde ikke vilde sig blive stor, og maatte af ham med saa megen mere Villighed kunde fordras taak. som han tager selv samme Priser for sit *M* her i Byen, som paa Kongens Bryghuus i Kjøbenhavn, hvor det vigtige Produkt, Brændet, som oftest koster det dobbelte som her i Byen; Malt som andre Sædforter, er ogsaa altid dyrere i Kjøbenhavn end her, og desuden bruges det ogsaa paa Kongens Bryghuus at omtappe *M*, naar man forlanger det paa sit eget medbringende Træ; dog først efter at have skaldet og skyllet samme, naagtet man angiver det for reent.

Smidertid vilde det være ønskeligt for Roskilde By saavel som for Hr. Rothschildt, at dette Værk maatte naae Fuldkommenhed, og tillige kunde afgive een med anvendt Nøje og Gliid passende Provenge.



Uvertisements.

Glasfaar kjøbes i Lispunderis hos dette Blads Udgiver.

En Stue-Keilighed i Roskilde, bestaaende af 2 Værelser, Kjøkken, Spiiskammer, Kjølder, Leftstium, Brændestjighed ic. anvises til Leje, naar man henvender sig til dette Blads Udgiver.

Rene Kreaturbeen kjøbes og anvises Kjøber af dette Blads Udgiver.

Et Kærtebuur anvises tilkjøbs af Udgiveren.

Bidrag modtages med Taknemmelighed og vilde nyde Plads i Bladet efter den Orden de indkomme.



af dette Blad tilbringes Subskribenterne i Roskilde Bye og paa dens Grund et Nummer hvert Lørdag Eftermiddag, hvorimod det af andre maa afhentes hos Udgiveren. Det betales med 24 p. Regn maanedlig. Et Komme sælges ikke. Subscription modtages hos Udgiveren.